

Jag såg vägen till Irak

av Ville Männistö

Missionsarbete handlar inte om att "göra saker för Gud" utan snarare om att börja arbeta tillsammans med Gud i det han gör. När han börjar röra sig så borde vi fokusera våra resurser och vår energi åt samma håll.

År 1996 gav Gud Livets Ord en vision om Mellanöstern. Den här boken beskriver hur den visionen blev verklighet genom det som Ville Männistö fick se och uppleva. Han tar oss med på sin resa som börjar i Afghanistan och så småningom leder till Irak.

Ville väver ett färgglatt tygstycke av Guds hantverk och trofasthet när han berättar om Livets Ords missionsarbete i denna väldigt betydelsefulla del av världen. Han berättar om humanitärt hjälparbete, om hur bibelskolor startats mirakulöst och bibelspridning med hjälp av drönare, samt bakgrunden till hur ISIS startade. Vi får också läsa vittnesbörd från ett safe house där sexslavar som blivit fria hålls gömda.

"Detta är verkligen 2000-talets bibelsmuggling, tänkte jag medan jag höll en av de elektroniska biblarna i min hand. Den var ungefär lika stor som en tändsticksask, och genom att använda drönare kunde vi sprida dem rakt in i områden som var ockuperade av ISIS."



VILLE MÄNNISTÖ har varit aktivt involverad i mission sedan 2005 och har bott utomlands i många år. Just nu arbetar han som missionskoordinator på Livets Ord i Uppsala, Sverige, där han även regelbundet undervisar på bibelskolan. Han brinner för att få se en ny generation av missionärer resas upp och är känd för sina uppmuntrande budskap fyllda av

tro och hopp. Han bor i Uppsala tillsammans med sin fru och deras son. Andra böcker som han har skrivit är *Ge oss nationerna* (medförfattare), *Jag vaknade upp i Afghanistan* och *Uppleva hoppet*.



Ville Männistö
Jag såg vägen till Irak
179kr

ART NR: BVM0625
ISBN: 978-91-88430-62-5
MJUKBAND
178 SIDOR

Finns även på engelska: *I found myself in Iraq*