

Farliga för fienden

av Olof Edsinger

**Hur är den osynliga världen uppbyggd?
Vilka är fiendens huvudstrategier?
Hur fungerar befrielsejätten?
Vad är andlig krigföring och hur kan den bäst utövas?
På vilka fronter är striden som hetast?**

Dessa och andra frågor står i centrum av den här boken. Sin vana trogen tar Olof Edsinger upp saker som vi sällan talar om, men som de flesta av oss ändå funderar över. Han väljer också att vara konkret när han beskriver den andliga kampens praktiska sidor.

Bokens syfte är att skingra molnen av okunskap och naivitet gällande ett av Bibelns mest genomgripande teman. Vill också du anta utmaningen? Vill du vara farlig för fienden? I så fall är den här boken för dig!



OLOF EDSINGER är teolog och författare till ett tjugotal böcker om Bibeln och det kristna livet. Till vardags arbetar han som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen.



Olof Edsinger
Farliga för fienden

199kr

ART NR: BOE1612
ISBN: 978-91-89071-61-2
MJUKBAND
220 SIDOR



"Återigen ger sig min gode vän och broder Olof på ett komplicerat, känsligt och oerhört viktigt ämne. Sin vana trogen gör han det med ödmjukhet och vishet. Han forskar i ämnet med utgångspunkt i både beprövad erfarenhet och uppenbarelse. Som teolog ger han gediget bibelstöd för sin undervisning. Den här boken skulle jag önska att alla troende läser för att bättre förstå sig på tillvaron, med sin kamp och härlighet hand i hand. Med dessa lärdomar i bagaget blir vi definitivt farligare för fienden."

DAVID EKERBRING

Föreståndare församlingen Agape Norrköping och ordförande Trosrörelsen

"Edsingers vassa penna tar oss med på en fascinerande och djuplodande resa till själva frontlinjen för kampen mellan ont och gott. Bokens ämne är extremt angeläget i vår stormiga tid och Olof vågar verkligen gå på djupet i allt från beskrivningen av änglar och demoner till konkreta nedslagsområden för den andliga kampen i vår tid. Jag blev djupt inspirerad och lärde mig mycket nytt vid genomläsningen av denna bok. Jag hoppas och tror att du ska göra samma erfarenhet. Den nu hemgångne, legendariske prästen Bengt Pleijel hade trots allt en stark poäng när han påstod att vi som kristna i Sverige behöver mer av 'himlar anamma'."

HANS WEICHBRODT

präst och inspiratör i Oasrörelsen



**LIVETS ORDS
FÖRLAG**