

Vörndnad för Gud

av John Bevere

Vad innebär det att vörda Gud?

Längtar du efter en mer nära, innerlig relation med din Skapare? Upplever du honom som avlägsen, till och med oåtkomlig? John Bevere försäkrar oss om att Gud är nära, men kanske saknar du något absolut nödvändigt i vandrigen med honom – gudsfruktan.

I *Vörndnad för Gud* inbjuder Bevere dig att ta en fräsch titt på vad det innebär att arbeta på sin frälsning med fruktan och bävan. Denna ofta bortglömda egenskap är den ovanliga vägen till ett tillfredsställande och fruktbärande liv.

Här upptäcker du hur gudsfruktan ...

- är helt avgörande för att få en nära relation med Gud.
- befriar oss från all annan fruktan och oro.
- renar våra innersta motiv och intentioner.
- leder oss till sann vishet, förståelse och kunskap.

Vörndnaden för Gud öppnar upp livet som han har tänkt för oss. Det är bara genom att utveckla och hålla fast vid den som vi finner friden, tryggheten och glädjen som många upplever som ouppnåelig. Gudsfruktan innebär inte att vi hukar oss i rädsla för Skaparen – den lyfter oss i stället till en högre nivå av liv som förändrar oss för alltid.



JOHN BEVERE är en internationell talare och bästsäljande författare, känd för sin frimodiga och kompromisslösa inställning till Guds ord. John och hans fru, Lisa, har tillsammans grundat Messenger International – en organisation som arbetar för att resa upp kompromisslösa Kristi efterföljare som förvandlar vår värld. När han är hemma i Colorado, spelar han gärna kortspel med familjen, eller försöker övertala Lisa att börja spela golf.



John Bevere
Vörndnad för Gud
239kr

ART NR: BJB1636
ISBN: 978-91-89071-63-6
MJUKBAND
304 SIDOR