

# Vi kan ju inte göra något mot sanningen - Volym 2

## av Olof Edsinger

Olof Edsinger är vid det här laget en välkänd skribent och författare i Sveriges kristenhet. Som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen möter vi hans texter i såväl kristna som sekulära medier, men mest regelbundet har vi ändå kunnat följa honom i tidningen Världen idag.

I den här volymen, som är den andra i ett dubbelverk, har Edsinger samlat ett femtiotal texter från denna tidning skrivna mellan 2015 och 2021. Innehållet berör alltifrån migrationsfrågan och det förändrade politiska landskapet till mänskliga rättigheter och hbtq.

Allt med apostelns berömda ord som ledstjärna: "Vi kan ju inte göra något mot sanningen, utan bara för sanningen" (2 Kor 13:8)



**OLOF EDSINGER** är har läst teologi på Johannelunds teologiska högskola. Han är författare till ett dussintal böcker om Bibeln och det kristna livet, och var under nio år verksam som generalsekreterare för Salt - barn och unga i EFS. På Livets Ords Förlag har han tidigare gett ut böckerna *Korsvägen & uppståndelselivet*, *Ett liv i den Heliges närhet*, *Djupare in i Guds närvaro* och *Krigen i Gamla testamentet*.

*"Jag är så tacksam för den gåva som Gud har gett Kristi kropp i form av min gode vän Olof Edsinger! Med mjukt hjärta, vass penna och stor kunskap har han genom åren analyserat en rad viktiga och ofta brännande nutidsämnen utifrån Bibelns och den kristna trons perspektiv. På så vis har han blivit en viktig resurs för kristna, ledare och pastorer och det är med stor glädje som vi ger ut hans texter på Livets Ords Förlag. Min bön är att de ska bli till stor hjälp och välsignelse för dig som läser."*

**JOAKIM LUNDQVIST, PASTOR, LIVETS ORD**



Olof Edsinger

**Vi kan ju inte göra något mot sanningen - Volym 2**

**149kr**

ART NR: BOE1308

ISBN: 978-91-89071-30-8

MJUKBAND

132 SIDOR



**LIVETS ORDS  
FÖRLAG**