

Kristen tro på enkel farsi

av Mehdi Ashrafi

Söker du svaret på livets frågor?

Vi söker alla efter svar. Efter lösningar. I vår värld i dag ser vi mycket av ondska, mörker och sjukdom. Den kristna tron handlar om att Jesus kom till den här världen med ljus, liv och kärlek - han kom för att frälsa den.

I den här boken presenterar Mehdi Ashrafi kärnan i den kristna tron på ett enkelt sätt, att Jesus kommit och öppnat vägen tillbaka till gemenskap med Gud. Boken är uppbyggd så att i den första tredjedelen är det just evangeliet och frälsningshistorien som återges, och de resterande två tredjedelarna består av frågor och svar där Mehdi tar upp de vanligaste frågorna om kristen tro som han stött på genom åren.

Mehdi riktar sig främst till nytroende, ateister, muslimer eller människor som tillhör någon annan religion. Boken är tänkt att både bygga upp den som är ny i sin tro - men även att vara en hjälp att dela evangeliet för den som själv är troende men inte själv talar farsi! Genom att ge denna bok till någon farsitalande vän eller bekant har du möjlighet att på detta sätta dela evangeliet med dem.



MEHDI ASHRAFI är en iranier som bor i Örnköldsvik. Från den stund han mötte Jesus och kom till tro har Mehdi brunnit för att sprida evangeliet - de glada nyheterna om evigt liv genom Jesus. Mehdi är starkt engagerad i Svedjeholmskyrkan, men reser även mycket över hela landet och predikar och undervisar - främst troende syskon på farsi. För tillfället studerar han även teologi på Southeastern University, USA.

Om du har några frågor kring boken eller skulle önska få ett besök av författaren, tveka inte att höra av dig till:

MEHDI@SVEDJEHOLMSKYRKAN.SE

UTGIVNINGEN AV DEN HÄR BOKEN ÄR ETT SAMARBETE MELLAN LIVETS ORDS FÖRLAG & SVEDJEHOLMSKYRKAN, ÖRNKÖLD SVIK.



Mehdi Ashrafi

Kristen tro på enkel farsi

99kr

ART NR: BMA1254

ISBN: 978-91-89071-25-4

MJUKBAND

106 SIDOR



**LIVETS ORDS
FÖRLAG**