

Korsvägen & uppståndelselivet

av Olof Edsinger

Om att leva i Jesu efterföljd.

Vem har inte längtat efter mer av Guds kraft i sitt liv? Samtidigt är vi många som har upplevt att vår vandring tillsammans med Herren inte kan beskrivas som en rät linje. Medgång och motgång vandrar hand i hand.

I den här boken ges en utmanande bild av våra liv som Jesu efterföljare. Utifrån huvudrubrikerna Korsvägen och Uppståndelselivet skildras vår vandring genom livet som en erfarenhet av både lidande och härlighet. Å ena sidan ensamhet och förnedring, anfäktelse och martyrium. Å andra sidan försoning och frid, helande och befrielse.

Förklaringen till detta motsägelsefulla mönster, hävdar författaren, ligger i något som i grunden är ett mysterium: Jesus själv lever sitt liv genom oss. Och eftersom Jesus kan beskrivas både som den Korsfäste och som den Uppståndne, får vi som hans lärjungar gå in i samma typ av erfarenheter. Som aposteln Paulus uttrycker det hela: »nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.«

Det här är en bok som inte väjer för de svåra frågorna. Som läsare kommer du med stor sannolikhet att utmanas både av korsvägen och av uppståndelselivet. Och det är just så det ska vara. Hur skulle vi annars kunna göra rättvisa åt den Herre som sa: »Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.« Men också: »Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra.«



OLOF EDSINGER har läst teologi på Johannelunds teologiska högskola. Han är författare till ett dussintal böcker om Bibeln och det kristna livet, och var under nio år verksam som generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS. På Livets Ords Förlag har han tidigare gett ut böckerna *Ett liv i den Heliges närhet*, *Djupare in i Guds närvaro* och *Krigen i Gamla testamentet*.



Olof Edsinger

Korsvägen & uppståndelselivet

179kr

ART NR: BOE0816

ISBN: 978-91-88430-81-6

MJUKBAND

204 SIDOR