

David – en man efter Guds hjärta

av Mark Rutland

Mark Rutland, författare till den uppskattade boken "Han vederkvicker min själ" är tillbaka med en ny, intressant bok!

Hur mycket vet du egentligen om kung Davids liv?

Han var en man som var orubbligt lojal, hade stor tro och en vision för landet. Han var en poet som var ledd av Anden och hade profetiska och messianska insikter som sträckte sig flera tusen år framåt i tiden. Han var en musiker vars vaggvisor kunde lugna en själ som var plågad av onda andar. Han var en politisk ledare som var stark nog att skapa ett enat land av ett antal stammar med stora inbördes olikheter.

Men han var också en äktenskapsbrytare, en mördare, en legosoldat på plundringståg, och en hatad far. Han orsakade stort lidande bland sitt folk när han i högmod bröt mot Guds befallning. Han utfärdade dödsdomar över sina fiender när han låg på sin dödsbädd. Han hade många hustrur och bihustrur. Framför allt: han bröt mot både Guds och människors lagar.

Kung David var en komplicerad, motsägelsefull människa av kött och blod. Men alltför ofta betraktas han som en amerikaniserad herdepojke på söndagsskolans flanellograf eller som ett nytestamentligt helgon i stil med jungfru Maria. Det synsättet ignorerar en av Bibelns mest komplexa historier om synd och återlösning; det missar också de lärdomar för livet som vi kan hitta i den sanna och makalösa historien om David.

Mark Rutland gör upp med flanellografens David, han bryter ner den berömda marmorstatyn av David i sina beståndsdelar, och visar oss den verkliga David som Bibeln talar om. Den David som både är ädel och syndfull, som varken är ett helgon eller ett monster, som ibland triumferar och ibland misslyckas, och som genom allt detta var en man efter Guds hjärta.



Mark Rutland

David – en man efter Guds hjärta

229kr

ART NR: BMR0519

ISBN: 978-91-88430-51-9

MJUKBAND

210 SIDOR



LIVETS ORDS
FÖRLAG