

# Tro stavas beroende

## av Olof Edsinger

**Undervisningen om tro hör till det mest centrala i hela Guds ord. Det är genom tro som en människa blir frälst, men tron spelar också roll när det kommer till Guds övriga välsignelser.**

Gång på gång läser vi i evangelierna att Jesus botar eller befriar människor med hänvisning till deras tro.

Men vad är egentligen tro? Och varför är tron den kanal genom vilken Guds gåvor kommer till oss?

I den här boken ger sig Olof Edsinger ut på upptäcktsfärd i trons värld. Utifrån definitionen av tro som att bejaka sitt beroende av Gud, ger han sig i kast med frågor som:

- Hur kommer tron in i en människas liv – och hur kan den sedan växa sig starkare?
- Vad innebär Jesus och det nya förbundet för vår förståelse av trons kraft och välsignelser?
- Hur ska vi förstå Bibelns tal om Guds rike som frälsning för ande, själ och kropp?
- På vilka sätt kopplar tron oss samman med den kristna församlingen?
- Vad innebär ett liv i seger?

Förutom till bibelordet hänvisar författaren återkommande till tre individer som har betytt mycket för den andliga tradition som han själv har vuxit upp i: Martin Luther, Carl Olof Rosenius och Lina Sandell.

På så sätt förankras Bibelns undervisning om tro hos några av de fäder och mödrar som har betytt mest för den svenska väckelserörelsen.



**OLOF EDSINGER** har läst teologi på Johannelunds teologiska högskola. Han är författare till ett dussintal böcker om Bibeln och det kristna livet, och var under nio år verksam som generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS. På Livets Ords Förlag har han tidigare gett ut böckerna *Ett liv i den Heliges närhet*, *Djupare in i Guds närvaro* och *Krigen i Gamla testamentet*.



Olof Edsinger

**Tro stavas beroende**

**179kr**

ART NR: BOE0533

ISBN: 978-91-88430-53-3

MJUKBAND

216 SIDOR